

Nauta euforisch na winst, Van der Wal in zak en as

WINSUM Het contrast kon bijna niet groter. Waar Klaske Nauta haar blijdschap uitbundig uitte, kon Marrit van der Wal haar tranen niet bedwingen.

Voorafgaande aan het Fries kampioenschap leek maar een vrouw kans te maken op het winnen van de krans en de trofee van de Glazen Ljepster voor de verste vrouwenafstand. De naam van Marrit van der Wal kon er vast worden ingegraveerd, beweerde iedere kenner.

Hardop zei ze het niet, maar ook de Heidenskipse titelfavoriet moet dat gedacht hebben. Anders was het niet uit te leggen dat Van der Wal zichzelf als 'de grutte ferliezer fan dit FK' betitelde. De vraag hoe ze met deze ervaring omging, werd haar te veel.

De emoties namen de overhand waarna Van der Wal een rustig plekje opzocht. De ontroonde kampioene kon de euforie bij Nauta amper aanzien.

Van der Wal moest opboksen tegen twee outsiders. Hiske Galama zette vanwege het lopen van co-schappen voor haar studie geneeskunde het fierljeppen op een laag pitje. Ook Nauta gaf studie en werk voorrang en kreeg daarnaast te maken met een onwillig lijf. „Eins hie ik dit FK skippe wold”, bekende ze.

Hiske Galama opende verrassend het bal. Zij sprong meteen al 15,13 meter en was daarmee finale-zeker. Helemaal toen de drievoudig Fries kampioene daarna 15,48 noteerde. Van der Wal sprong 14,70 en hield haar titelkans levend.

Daarna kwam echter uit het niets Klaske Nauta. Met 15,64 zette ze de wedstrijd op zijn kop en zag in de finale zowel Galama als Van der Wal stranden. Nauta: „Net te leauwen. Tasjen by dy lêste twa sprongen wie ferskriklik. Mar ast dan de titel hast, witst net wat foar in bliidskip ast meimakkest.”